

Interview met **Rinath**, schrijfster van *Athena's avontuur*

1. Hoe ben je op het idee gekomen om een eigen boek te schrijven?

“Via Laura. Laura hoorde dat ik toen ik 5 was samen met mijn moeder een boekje had geschreven voor mijn zusjes tweede verjaardag, met heel veel tekeningen van mij erin. En toen vroeg Laura of ik het leuk zou vinden om samen met haar een verhaal te schrijven.”

2. In het boek beleeft Athena, de uil, een spannend avontuur.

Waar heb je de inspiratie vandaan gehaald voor het verhaal?

“Het verhaal is vanzelf gegroeid. Doordat Laura en ik om de beurt een stukje schreven wisten we zelf ook steeds niet waar het verhaal naar toging. Het was daardoor elke keer weer leuk om te lezen wat Laura had bedacht en om zelf een nieuwe wending te bedenken.”

3. Athena, Hector, Pluisje en Meneer de Mol zijn de dieren in het boek.

Waarom heb jij gekozen voor dieren als hoofdpersonen?

“Omdat ik heel erg van dieren houd en het ook heel erg leuk vind om dieren te tekenen. Mijn eerste boek hing over een poes Hartje, die graag wilde leren vliegen.”

4. De tekeningen in het boek heb je samen met je zusje gemaakt. Hoe hadden jullie de taken verdeeld?

“Shira heeft mij heel erg geholpen door mijn tekeningen ook in te kleuren en ook had ze zelf een paar tekeningen gemaakt die ik graag wilde gebruiken in het verhaal. Ook mijn zusje vindt het leuk om dieren te tekenen.”

5. Wat was het eerste dat je dacht toen je het boek voor het eerst in je handen had?

“Wauw, wat cool!”

6. Zou je nog een boek willen schrijven? En zo ja, waar zou dat boek over gaan?

“Ja, ik ben ook al begonnen. 1 verhaal schrijf ik thuis en 1 verhaal op school. Ik vertel alleen nog niet waar het overgaat.”



7. Je hebt Laura het boek cadeau gedaan als bedankje voor de dyslexiebegeleiding. Wat vind je er van dat het nu voorbij is? “Helemaal niet leuk. Ik ben blij dat ik niet meer elke dag huiswerk moet maken voor de dyslexiebegeleiding maar ik vind het heel jammer dat ik Laura moet missen.”